

**IGNATIUS VAN LOYOLA  
GOD VINDEN IN ALLE DINGEN**

De animatiefilm *Ignatius van Loyola - God vinden in alle dingen* is geïnspireerd door de autobiografie van Ignatius. Daarin vertelt Ignatius zijn verhaal op zo'n manier dat hij anderen wil uitnodigen om ook scherper hun eigen levensverhaal te begrijpen. Meer in het bijzonder, om op het spoor te komen hoe God de kijker, elke kijker, uitnodigt tot ommekeer.

Hieronder vind je **tien vragen** bij de animatiefilm. Je kan ze gebruiken om op jouw beurt met het verhaal van Ignatius aan de slag te gaan. Alleen of in groep. Al of niet begeleid door iemand die meer vertrouwd is met de ervaring van Ignatius van Loyola.

Meer informatie (video, podcast en teksten) vind je op [www.ignatius500jaar.org](http://www.ignatius500jaar.org).

1. De grote ommekeer in het leven van Ignatius van Loyola wordt brutaal in gang gezet door een **kanonskogel**. Het leidt tot een diepe crisis die hem grondig tot nadenken zet over wie hij is en wat hij best met zijn leven kan doen.
  - a. Heb jij zo'n kanonskogelmoment meegemaakt: een ervaring die je leven op zijn kop heeft gezet? Zo ja, verwoord deze ervaring. Mogelijk was het een moeilijke of pijnlijke ervaring maar die echt positieve vruchten heeft voortgebracht?
2. Op zijn ziekbed leert Ignatius **terugblikken** op zijn ervaring, meer in het bijzonder op de verschillende gevoelens die er in zijn innerlijke bewegen. Hij merkt een belangrijk onderscheid op tussen wat voor soort gevoelens verschillende ervaringen bij hem teweeg brengen.
  - a. Roep in je herinnering concrete activiteiten, houdingen, relaties, enz. op die jou gelukkig maken op het ogenblik zelf maar die je achteraf met een wrang gevoel achterlaten?
    - i. Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om?
  - b. Roep in je herinnering concrete activiteiten, houdingen, relaties, enz. op die jou gelukkig maken op het ogenblik zelf en die je ook achteraf nog een warm gevoel geven?
    - i. Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om?
3. Ignatius weet, na de ruzie met de moslim, niet wat hij moet doen. Ten einde raad, laat hij de beslissing over aan een **ezel**. Het wordt voor hem een keerpunt. De ezel wijst hem namelijk wel degelijk de juiste weg (geen geweld). Het doet hem geleidelijk beseffen dat het mogelijk is om Gods goede raad op het spoor te komen. Dat je het niet allemaal zelf hoeft uit te vinden en dat het kan volstaan goed te luisteren naar wat zich diep in je hart afspeelt.
  - a. Is het jou al overkomen dat je je, zoals Ignatius, liet leiden door "een ezel", of, beter nog, door God en dat daar iets goeds uit voortkwam? Anders gezegd, dat je een moeilijke beslissing uit handen gaf en dat je merkte dat "een ander" je leidde, dat de goede richting je als het ware werd aangewezen?
  - b. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?

- c. Wie of wat is die “ander/Ander” voor jou?
4. In zijn enthousiasme en idealisme doet Ignatius **domme, extreme dingen**. Hij wil alles perfect doen en veel te veel tegelijk. Hij gaat niet op zoek naar een persoonlijke invulling van zijn roeping. Hij gaat wel de voorbeelden waar hij naar opkijkt letterlijk na-apen. Het maakt hem knettergek en diepongelukkig. Met vallen en opstaan gaat Ignatius ervaren dat matiging belangrijk is. Ook dat het er niet op aankomt anderen blind na te volgen maar wel zélf een antwoord te vinden op de levensvragen die op je weg komen.
- Herken je hier iets van in je eigen zoektocht? Welke idealen streef jij met enthousiasme na?
  - Wat doe jij heel concreet om deze idealen te realiseren?
  - Door wie laat je je inspireren?
  - Ben jij ooit, met de beste bedoelingen, uit de bocht gevlogen? Wat heb je daaruit geleerd?
5. Dé grote held, hét grote voorbeeld van Ignatius is **Jezus**. Hij is gepassioneerd door Jezus, en is dat zijn hele leven gebleven. Daarom wil Ignatius naar het geboorteland van Jezus. Daarom ook wil hij de “voetsporen” van Jezus zien. En ja, Ignatius wil zich ook met Hem verbonden voelen als het moeilijk gaat en als hij vervolgd wordt.
- Is er iets dat jou aantrekt in de persoon van Jezus? Welke verhalen van Hem, welke woorden of gebaren, welke aspecten van zijn persoonlijkheid en van zijn leven vind je mooi, bewonderenswaardig, zetten je tot nadenken, bevragen jou, vind je belangrijk?
  - Is er iets dat jou een ongemakkelijk gevoel geeft in de persoon van Jezus? Welke verhalen van Hem, welke woorden of gebaren, welke aspecten van zijn persoonlijkheid en van zijn leven geven je dat vervelend gevoel? Of misschien zetten ze je gewoon aan het denken en bevragen ze je?
  - Kan jij je ook met God/Jezus verbonden weten als je het moeilijk hebt?
  - Tot wie wend jij je als je het moeilijk hebt?
  - Zijn er andere mensen naar wie jij opkijkt, die voor jou een voorbeeld zijn waaraan je je graag spiegelt? Hoe doe je dat concreet? Kan je daar een voorbeeld van geven?
6. Ignatius leert geleidelijk aan te luisteren naar wat er zich in zijn hart afspeelt. Na verloop van tijd ziet hij in dat het ook belangrijk is zijn **verstand** te vormen. Hij beslist te gaan studeren, ook al heeft hij daar spontaan niet veel zin in.
- Vind jij dat je goed kunt luisteren naar je hart?
  - Vertel in een concreet voorbeeld waarin het voor jou duidelijk was dat je luisterde naar je *hart* en in een ander voorbeeld dat je vooral luisterde naar je *verstand*. Waarin ligt volgens jou het verschil?
  - Wat doe jij om je wijsheid en geloof ook door studie, literatuur, gesprekken, film, documentaire, interview enz. te vormen?
  - Vertel aan de hand van een concrete ervaring hoe één van deze vormende activiteiten jou heeft geïnspireerd.

7. Eens in Parijs gaat Ignatius op zoek naar gezellen. Het wil zich inzetten **samen met anderen**. Samen ben je sterk.
  - a. Heb jij “bondgenoten” in jouw inzet voor een betere wereld?
  - b. Wat doe jij om die “bondgenoten” te vinden?
  - c. Hoe voelt het om je “samen” te kunnen inzetten?
  
8. De inzet van Ignatius beperkt zich niet tot vrome woorden. Hij slaat ook de hand aan de ploeg, hij gaat mensen die het moeilijk hebben **daadwerkelijk** helpen.
  - a. Hoe zit het met jouw inzet en engagement?
  - b. Wat zijn jouw woorden en wat zijn jouw daden?
  
9. De jezuïeten, de door Ignatius gestichte kloosterorde, hebben voor de komende jaren **vier “speerpunten”** vastgelegd: vier aandachtspunten waar ze helemaal willen voor gaan:
  - i. Mensen bijstaan in hun geestelijke zoektocht
  - ii. Jongeren begeleiden om hun eigen roeping op het spoor te komen
  - iii. Zorg voor de natuur
  - iv. Uitgesloten mensen nabij zijn.
  - a. Welk van deze speerpunten spreekt jou bijzonder aan? Je kunt eventueel een ordening aanbrengen naargelang je eigen voorkeur.
  - b. Wat spreekt jou daar in het bijzonder aan?
  
10. Ignatius leert uiteindelijk dat je God kan vinden **“in alle dingen”**. Niet enkel in een kerk of bij het bidden. Ook in inzet voor anderen, bij het studeren, in de natuur, in vriendschappen enz.
  - a. Op welke, mogelijk onverwachte, plaatsen kan jij iets van God ervaren?
  - b. Op welke, mogelijk onverwachte, plaatsen kan jij ervaren dat het leven een geschenk is dat je niet in de hand hebt, dat het jou overstijgt?
  - c. Heb je het al meegemaakt dat je de indruk kreeg dat je uitgenodigd werd tot een ommekeer of een bekering, zoals Ignatius destijds?
  - d. Heb je het al meegemaakt dat je de indruk kreeg dat je uitgenodigd werd om bepaalde aspecten in je leven echt over een andere boeg te gooien zodat je dichter bij je diepste zelf kon komen?